

Mubarak-moskén
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey
GUIO 2AQ
Storbritannien

10 juni 2020

Hans Helighet Påve Franciskus

Ers Helighet,

Just nu genomgår vi en kritisk och farlig period och det är på grund av att världen är förpestad med sådan osäkerhet och desperation att jag skriver till dig. Covid-19 pandemin har fått världen att falla på knäna och drabbat nästan alla nationer och folk. Till följd av detta är varje person som känner smärtan och lidandet av mänskligheten uppsplittrad av ängslan och oro. Därför ber jag från djupet av mitt hjärta att må Allah den Allsmäktige att göra slut på denna stora prövning och hemsökelse så att mänskligheten ska räddas från dess virulenta och förödande effekter. Amin

Historien vittnar om det faktum att dylika pandemier, förödelser eller naturkatastrofer alltid uppstår vid sådana tidpunkter, och bland sådana folk, där mänskligheten vänt ryggen mot sin *Skapare*. Nyligen påträffade jag ett tal som Ers helighet hållit på senare tid vari ni uttryckte er rädsla för att om ni skulle fråga Gud Allsmäktig om Han är nöjd med mänsklighetens uppträdande, så skulle Gud ha svarat med att uttrycka Sitt missnöje. Därutöver indikerade ni er tro att förekommandet av naturkatastrofer är ett gensvar och en reaktion på den samtida världens oförrätter och underlåtelser. Jag är helt överens med denna uppfattning och jag anser det vara tidens behov för detta budskap att spridas när och fjärran. Helt förvisst anser jag att mänskligheten omgående måste vända sin uppmärksamhet mot Gud Allsmäktig så att den må räddas från ytterligare misär och potentiell förödelse.

Som den globale religiöse ledaren av Islams Ahmadiyya Samfund, önskar jag informera dig om att Islams Ahmadiyya Samfund etablerades år 1889 i en den lilla indiska byn Qadian. Samfundets grundare, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom), gjorde anspråk om att han skickats av Allah den Allsmäktige med den huvudsakliga uppgiften att återförena mänskligheten med sin Skapare och att rikta hela mänsklighetens uppmärksamhet mot att uppfylla sina skyldigheter och ansvar gentemot varandra. Han betonade oavbrutet nödvändigheten av att mänskligheten gör slut på alla former av oroligheter, onskor och orättvisor och att uppfylla varandras skyldigheter för att skyddas från Gud Allsmäktiges vrede.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) sade:

”Frågan om en persons tro eller otro kommer att avgöras i livet Härefter. Dessa naturkatastrofer och hemsökelse som inträffar eller genom vilka tidigare nationer förgjordes var inte enbart på grund av deras otro. Snarare gick de under på grund av sitt högmod, sin överträdelse och ondska. Inte ens Faraos förgjordes på grund av sin otro, utan på grund av de orättvisor och brutaliteter han begick.”

Som ledare av Islams Ahmadiyya Samfund har jag sedan länge uppmanat världens ledare till att agera med rättvisa och integritet samt göra varje möjlig strävan till att etablera riktig och varaktig fred i världen genom att tillförsäkra respekten för alla nationers och folks rättigheter.

I detta avseende skrev jag till din föregångare, Hans helighet Påve Benedikt XVI år 2011 i ett försök att förespråka interreligiös harmoni och för att betona vikten av att världsledare står enade för att förespråka fred och välvilja i världen. På grund av den osäkra tid vi nu genomgår, ansåg jag det nödvändigt att även skriva till dig för att förmedla min tro att det främst är en skyldighet för samtida religiösa ledare att vägleda mänskligheten mot det faktum att detta virus är en allvarsam varning till mänskligheten och att den enda utvägen är att buga sig ner i all ödmjukhet inför vår Skapare, för att uppfylla Hans rättigheter och att uppfylla varandras rättigheter så att världen ska förändras från sitt nuvarande förtvivlade tillstånd till fredens, kärlekens och empatins tillflyktsort.

Vidare, så kan man inte förmoda att så fort Covid-19 pandemin är förbi så kommer allting att lösa sig. Snarare ser jag mer elände och konflikter hägra vid horisonten, på grund av finansiella och ekonomiska åtstramningar utan motstycke och som detta virus har lagt på världens nationer och folk. Som konsekvens finns en uttrycklig möjlighet till vidare konflikter och splittring både inom länder och mellan nationer och jag fruktar därför att allt djupare sprickor i världsfreden och stabiliteten ska uppstå under kommande månader och år. Det är därför mycket viktigt att vi förvarnar världen om denna risk innan det är försent. Som den globale ledaren av den Romersk Katolska Kyrkan, har Ers Helighet en stor räckvidd och därför ber jag er med uppriktighet att tillämpa alla era resurser och inflytande till att vägleda världens ledare och folk mot det brådskande och angelägna behovet att lära känna sin Skapare och uppfylla varandras rättigheter, så att mänskligheten kan förlösas från de skadliga effekterna av denna pandemi och från den förödelse och ödeläggelse som ett Tredje Världskrig onekligen skulle innebära.

Som ledare av det globala Islam Ahmadiyya Samfundet lovar jag att vi alltid är redo att bidra och delta i varje försök och aktion som syftar till att rädda världen från undergång och för att återförena mänskligheten med sin Skapare.

Jag ber att må Allah den Allsmäktige välsigna alla strävor för freden och välståndet i världen och att ledare och folk av alla religioner arbetar tillsammans för detta ädla syfte, åsidosättandes alla olikheter i tro, för mänsklighetens räddning. Förvisso är detta, och kommer alltid att vara, den huvudsakliga målsättningen för Islams Ahmadiyya Samfund och vi gör alla möjliga slags ansträngningar i detta syfte. Jag ber att må Allah den Allsmäktige skänka världen visdom och insikt. Amin.

Med välönskningar och böner,

Med vänliga hälsningar

MIRZA MASROOR AHMAD

KHALIFATUL MASIH V

LEDARE AV DET GLOBALA ISLAMS AHMADIYYA SAMFUND

Källa:<https://www.reviewofreligions.org/26918/letters-sent-to-world-leaders-by-head-of-ahmadiyya-muslim-community-during-covid-19-pandemic/#popefrancis>