

Mubarak-moskén
Sheephatch Lane
Tilford, Surrey
GUIO 2AQ
Storbritannien

Hans excellens Mr. Antonio Guterres
Generalsekreterare FN
New York, NY 100017

2 juni 2020

Ers excellens,

På grund av den riskfyllda situation som världen står inför, och i ljuset av Covid-19 krisen, har jag skrivit till ledare av många utav världens stormakter. Som Generalsekreterare av Förenta nationerna, det huvudsakliga internationella organet ålagt att säkra världens fred och välstånd, så vilar även ett stort ansvar på dina axlar. Därför tar jag detta tillfälle i akt att uppmana dig till att använda din plattform till hela mänsklighetens fördel.

I min mening är det mest framstående sätt för Förenta nationerna att uppfylla sin grundande målsättning att föra alla nationerna i världen samman på en plattform, där alla nationer behandlas lika och utan fördomar, istället för att buga sig för makten och viljan av ett exklusivt antal dominanta världsmakter.

Förenta nationernas mål bör under alla omständigheter vara att etablera enighet och förtroende mellan världens nationer så att global fred blir en levande verklighet, istället för en avlägsen dröm. För detta är det nödvändigt att Förenta nationerna spelar sin roll för att försäkra att alla nationers rättigheter respekteras och värdesätts. Endast då kommer världens folk bli mottagare av Gud den Allsmäktiges välsignelser och ynnest.

Denna virulenta sjukdom har orsakat oerhörd oro och ångest hos folk av alla nationer, oavsett om de är unga eller gamla, rika eller fattiga, mäktiga eller svaga. Viruset har blottlagt människornas brister och svagheter, vilket gör att ingen utav oss kan vara säker på vad morgondagen ska frambringa.

Under ett antal månader har regeringar försökt, enligt sina resurser, att kontrollera utbrottet och ytterst att eliminera hotet från Covid-19 så fort som möjligt. Förenta nationerna har, särskilt under Världshälsoorganisationens tillsyn, vidtagit åtgärder för att bekämpa spridandet av viruset och för att behandla dem som lider från dess negativa effekter, och tack och lov verkar resultaten av de preventiva åtgärderna och behandlingarna fungera och har saktat ner spridandet av viruset.

Icke desto mindre anser jag det vara min uppgift och förpliktelse, som global religiös ledare av Islams Ahmadiyya Samfund, att rikta er uppmärksamhet mot min starka övertygelse att denna pandemi måste ge alla nationer och deras ledare ett uppehåll för reflektion. Jag tror ståndfast att förlitandet på endast materiella och världsliga medel för att bemöta den exceptionellt farliga situation som världen står inför är inadekvat och otillräckligt. Snarare bör alla nationer fråga sig varför och hur detta virus

har spridit sig så kvickt, förorsakat så mycket misär och försatt stora delar av världen i stillastående tillstånd.

Genom enbart mänsklig aktivitet skulle det inte ha varit möjligt för viruset att ha så omfattande och försvagande konsekvenser och därför, som en religiös ledare och troende person, tror jag att prövningarna av de senaste få veckorna har inträffat enligt Gud den Allsmäktiges Dekret och som en allvarlig varning till mänskligheten att reformera sig och avstå ifrån alla former av orättvisa och ondska. Denna pandemi är ett skarpt budskap riktat till mänskligheten som uppmanar människor i världen att vända sig mot Gud den Allsmäktige och till att uppfylla Hans rättigheter och de av våra medmänniskor. Jag bör tydliggöra att Islams Ahmadiyya Samfund etablerades år 1889 i en lilla indiska byn Qadian och dess grundare, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) gjorde anspråk på att ha skickats som en reformator av Allah den Allsmäktige. Han ålades reformera mänskligheten genom att återförena dem med sin Skapare och genom att rikta hela mänsklighetens uppmärksamhet gentemot att uppfylla sitt ansvar och sina skyldigheter gentemot varandra.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) sade:

”Frågan om en persons tro eller otro kommer att avgöras i livet Härefter. Dessa naturkatastrofer och hemsökelse som inträffar eller genom vilka tidigare nationer förgjordes var inte enbart på grund av deras otro. Snarare gick de under på grund av sitt högmod, sin överträdelse och ondska. Även Farao förgjordes inte på grund av sin otro, utan på grund av de orättvisor och brutaliteter han begick.”

Vidare är det inte tillräckligt för oss att enbart vara medvetna om vårt förflutna, utan av vikt att vi även tar till oss de lärdomar som historien ger oss. Vi bör därför inte ignorera eller anse det vara obetydligt hur naturkatastrofer och pandemier uppstår. Istället bör vi tillkännage det faktum att de är en manifestation av Gudomligt Dekret och en varning till mänskligheten att överge alla former av orättvisa och att erkänna Gud Allsmäktig som Skaparen av hela Skapelsen. För att behaga och närma oss Gud Allsmäktig, är det nödvändigt för mänskligheten att uppfylla Hans rättigheter och de av Hans Skapelse. Nyligen uttryckte Påve Franciskus sin rädsla för att om han skulle fråga Gud Allsmäktig om Han var behagad med mänsklighetens uppträdande, så skulle Gud ha svarat genom att uttrycka sitt missnöje. Vidare antydde Påve Franciskus om att förekomsten av naturkatastrofer var en respons och en reaktion på oförrätterna och oaktsamheten i dagens värld. Jag instämmer med denna inställning och anser det vara nödvändigt att världens ledare, regeringar och allmänheten riktar seriös uppmärksamhet mot den uppenbara verklighet vi står inför.

Tveklöst har Covid-19 skakat om världens ekonomi i grunden och uppenbarligen kan de kommande veckorna, månaderna och åren framför oss bli ytterst farliga och utmanande. Förvisso inser inte de flesta människor hur osäker världen kommer att bli bara några få månader framåt. Om historien lär oss någonting, så är det att när regeringar själviskt prioriterar sina egna nationella intressen över det kollektiva intresset så blir resultaten alltid katastrofala. Oundvikligen uppstår ekonomiska eller handelskrig som följaktligen göder hat och avund och slutligen leder till öppen krigföring och blodiga konflikter vari otänkbart destruktiva vapen släpps lösa som förintar allt i sin väg.

Följaktligen, med all ödmjukhet och uppriktighet, uppmanar jag er som generalsekreterare av Förenta nationerna att utforma policys som grundar sig på rättvisa och som upprätthåller alla nationers rättigheter så att världen ska räddas från ytterligare misär och ödeläggelse.

Av hela mitt hjärta, hoppas och ber jag att du ska uppmärksamma detta och ta mina uppriktiga ord på allvar. För världsfredens skull, ber jag att du ska spela din roll i utformandet av ekonomiska och geopolitiska policys som respekterar alla parter rättigheter och genom vilka alla folk och nationer kan dra fördel och enas.

Må Allah den Allsmågtige förmå er och alla andra världsledare att agera för mänsklighetens bästa och efterlämna ett arv av fred och välstånd för dem våra efterkommande.

Med välönskningar och böner,

Med vänliga hälsningar

Mirza Masroor Ahmad

Khalifatul Masih V

Ledare av det globala Islams Ahmadiyya Samfund

Källa: <https://www.reviewofreligions.org/26918/letters-sent-to-world-leaders-by-head-of-ahmadiyya-muslim-community-during-covid-19-pandemic/#AntonioGuterres>