



Samenvatting vrijdagpreek 27 Februari 2026

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige vrijdagpreek heeft Huzoor-e-Anwar (aba) het gezegende leven van de Heilige Profeet Mohammed (sa) verder toegelicht, waarbij hij in het bijzonder zijn inspanningen voor de vestiging van Tawheed (de Eenheid van Allah) heeft benadrukt.

Huzoor-e-Anwar (aba) verklaarde: Alle profeten zijn naar de wereld gekomen met de boodschap van Tawheed en hebben deze aan hun volkeren onderwezen. Helaas hebben hun volgelingen deze leer later verlaten. Ook de Heilige Profeet Mohammed (sa) bracht dezelfde boodschap van zuivere Tawheed. De rang die hij echter bereikte in het vestigen van Tawheed is ongeëvenaard. Wat hij onderwees, lichtte hij eveneens toe met de wijsheid en argumentatie die hem door Allah waren geschonken. De openbaring die hem werd geschonken was volledig en allesomvattend. Hoe zou iemand die haar werkelijk begrijpt, haar kunnen verwerpen? Bovendien bracht de Heilige Profeet (sa) deze leer zelf op volmaakte wijze in praktijk en stelde hij het beste voorbeeld. Hij verbood zijn volk voortdurend om zich schuldig te maken aan shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah) en spande zich onvermoeibaar in om Tawheed te vestigen.

De vormen en wijzen van aanbidding die hem werden onderwezen, kennen geen gelijke, zelfs niet gedeeltelijk, in enige andere religie. Hem werd opgedragen Allah met volledige oprechtheid te aanbidden, en dit is de plicht van iedere moslim.

Allah de Almachtige heeft Zijn Eenheid herhaaldelijk vermeld in de Heilige Koran. In Soera Al-Ikhlâs staat: "Zeg: "Hij is Allah, de Ene, Allah, de Onafhankelijke en de Toevlucht voor allen. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.""

Hiermee weerlegt Allah elke vorm van shirk en droeg Hij de Heilige Profeet (sa) op deze verklaring te verkondigen. Zijn volgelingen dienen derhalve eveneens deze boodschap van Tawheed uit te dragen. Deze verkondiging weerlegt de vervormde leringen van andere religies en vormt het middel om nabijheid tot Allah te verkrijgen, zoals onze Heilige Profeet (sa) die verkreeg.

De liefde voor Tawheed was in elke vezel van het wezen van de Heilige Profeet (sa) verankerd. Reeds vóór zijn profeetschap, vanaf zijn kinderjaren, was deze liefde in zijn hart gelegd. Hij hield zich verre van afgoden en nam nooit deel aan polytheïstische rituelen. Tijdens een reis naar Syrië in zijn jeugd, samen met zijn oom, ontmoette hij een christelijke monnik en zei: “Vraag mij niet over Lat en Uzza; niets verafschuw ik meer dan hen.”

Vanaf het begin was zijn hart vervuld van liefde voor God. Hij voelde verdriet om de afgodenaanbidders en trok zich terug in de grot van Hira om de Ene God te aanbidden. Na het ontvangen van de goddelijke openbaring begon hij de mensen op te roepen tot de aanbedding van de Ene God.

De Beloofde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), schrijft: “Onze Heilige Profeet (sa) was de grootste Hervormer die de verloren waarheid terugbracht in de wereld. Geen enkele profeet deelt met onze Heilige Profeet (sa) het onderscheid dat hij de gehele wereld in duisternis aantrof en haar duisternis in licht veranderde; noch stierf hij voordat het gehele volk onder wie hij verscheen het gewaad van shirk had afgelegd en het kleed van Tawheed had aangetrokken. Niet alleen dat, zij bereikten de hoogste niveaus van geloof. Zij toonden een ongekennde oprechtheid, trouw en zekerheid, zoals nergens ter wereld werd aangetroffen. Geen enkele profeet van God heeft een dergelijke aard en mate van succes bereikt, behalve de Heilige Profeet (sa).”

Op een andere plaats schrijft hij:

“Ontelbare dank zij U, o Allah, dat Gij ons hebt geleid naar het pad dat tot U voert, en dat Gij ons hebt behoed voor dwalingen in denken en redeneren door Uw Heilige Boeken neer te zenden. Wij roepen zegeningen af over de Leider der Profeten, Hadrat Muhammad Mustafa (sa), over zijn nageslacht en zijn Metgezellen. Door hem leidde God een

gehele wereld, die haar weg had verloren, terug naar het rechte pad. Hij was de leraar en weldoener die dwalenden terugbracht; de welwillende en barmhartige die mensen bevrijdde van shirk en de vloek van afgoderij; het licht en de verspreider van licht die de wereld verlichtte met het licht van Tawheed ...”

(Barahin-e-Ahmadiyya, Deel II, p. 26)

Het is thans de plicht van de volgelingen van de ware dienaar van de Heilige Profeet (sa) om het onderwerp van Tawheed te begrijpen en innerlijke verandering in zichzelf teweeg te brengen. De maand Ramadan is een bijzondere maand van aanbidding, waarin men zich extra dient in te spannen. Indien wij beweren de Heilige Profeet (sa) lief te hebben, dan moeten wij ons dienovereenkomstig inspannen.

Hij (sa) begon zijn missie, op bevel van God, met het uitnodigen van zijn eigen familie tot de boodschap van Tawheed. De ongelovigen bespotten hem en probeerden hem zelfs te doden. Niettemin bleef hij standvastig en bleef hij de boodschap van de Ene God verkondigen. Zij vervolgden de moslims zwaar, boden hem verleidingen aan en grepen naar bedreigingen, maar hij verklaarde dat het vestigen van Tawheed het doel van zijn leven was. Voor de zaak van Tawheed verdroeg hij elke vorm van onderdrukking. De morele verdorvenheid van zijn volk was het gevolg van hun verwijdering van Tawheed.

Hij (sa) onderwees dat de weg naar nabijheid tot God erin bestaat ieder zijn recht te geven: ondersteun de behoeftigen met uw bezit, eer vrouwen en vervul hun rechten, zorg voor wezen, steun weduwen, vestig rechtvaardigheid en godsvrucht, beoefen niet slechts rechtvaardigheid maar ook barmhartigheid en weldadigheid, stel goede voorbeelden en toon opoffering en onbaatzuchtigheid. Dit zijn de kenmerken van iemand die waarlijk gevestigd is in Tawheed.

Het is nu onze verantwoordelijkheid als gelovigen om deze ware boodschap van Tawheed aan anderen over te brengen en een duidelijke morele hervorming in onszelf te bewerkstelligen. Alleen dan kunnen wij ware volgelingen van Tawheed en gehoorzame dienaren van Allah worden. Moge Allah ons daartoe in staat stellen. Ameen.