



Samenvatting vrijdagpreek 7 Maart 2025

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij." 'Ik verhoor het gebed van de smekeling wanneer hij Mij aanroept.' Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij zullen worden geleid. [2:187]

In de vorige vrijdagpreek zei Huzoor-e-Anwar (aba) dat met het begin van de Ramadan, mensen door de zegeningen van deze heilige maand meer geneigd zijn tot aanbidding en de genade van Allah zoeken. Tijdens de Ramadan is Satan gebonden en de poorten van het Paradijs zijn geopend. De nadruk op aanbidding tijdens deze maand is bedoeld om de gelovigen aan te moedigen om het een permanent onderdeel van hun leven te maken, in plaats van het te beperken tot alleen de Ramadan.

Ramadan biedt een kans om onze toewijding te vernieuwen—om eerdere zwakheden te overwinnen en gerechtigheid en leiding te verkrijgen. Deze gezegende maand herinnert zowel aan de rechten van Allah als aan de rechten van Zijn schepping. Een waar Godsvruchtige blijft standvastig in het volgen van Zijn geboden, maar als er tekortkomingen blijven, moet men tijdens deze dagen bijzondere moeite doen.

Inderdaad, er is niets dan voordeel in het ontwikkelen van liefde voor Allah. Bid daarom niet alleen voor wereldse gewin, maar zoek nabijheid tot Allah. Bid voor Zijn tevredenheid, voor geestelijke verheffing en voor de capaciteit om in gerechtigheid te toenemen. Accepteer Allah's roep en verricht rechtvaardige daden—wanneer je dit doet, zal Allah jouw vriend worden, je Zijn nabijheid schenken en je steeds dichter naar Hem toe trekken. Hij zal naar je gebeden luisteren.

Om je gebeden geaccepteerd te krijgen, moet je een ware dienaar ('Abd') van Allah worden, Hem erkennen als de ultieme bron van alle macht. Je moet alle vormen van shirk (het associëren van partners met Hem) vermijden. Wat je ook doet, doe het uitsluitend voor Zijn genoegen, streef ernaar Zijn geboden te volgen en zoek voortdurend Zijn genade en zegeningen.

De Heilige Profeet (sa) zei: "Allah luistert naar degenen die niet moe worden (in het bidden)."

Onze gebeden moeten niet uitsluitend voor wereldse doeleinden zijn; in plaats daarvan zouden we altijd moeten streven naar nabijheid tot Allah in alle omstandigheden. Wanneer deze oprechtheid aanwezig is, antwoordt Allah niet alleen op gebeden, maar schenkt Hij ook Zijn nabijheid.

In vriendschap moet men soms de wil van de ander accepteren—net zoals een echte vriend soms naar jou luistert en soms moet jij het besluit van je vriend vertrouwen. Evenzo, als Allah om de een of andere reden een gebed niet verhoort zoals wij wensen, schenkt Hij innerlijke voldoening, waarmee Hij ons verzekert dat Hij het op een andere manier zal accepteren.

Het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van Zijn schepping is ware Godsvrucht. Men moet blijven groeien in geloof en begrip, met een stevige overtuiging in het onzichtbare. Wanneer je naar Allah toebeweegt met de zekerheid dat alle macht alleen van Hem is, zal Hij naar je gebeden luisteren. Deze moskeeën moeten niet alleen tijdens de Ramadan gevuld zijn, maar het hele jaar door. Daarom moeten we in deze Ramadan een vast besluit nemen om onze aanbedding nieuw leven in te blazen. Samen met dit besluit moeten we ook Allah om kracht bidden en vervolgens met al onze inspanningen proberen dit waar te maken. Wanneer we dit doen, zullen we een diepe band met Allah opbouwen, en Hij zal onze Beschermers en Vriend worden.

Bid niet alleen in tijden van tegenspoed—gebed is niet alleen nuttig om huidige moeilijkheden te verlichten, maar ook om ons te beschermen tegen die welke nog niet zijn gekomen. Daarom, blijf altijd betrokken bij het gebed, want alleen dan kun je ware gelovigen worden.

We moeten streven ernaar om ontvangers van Allah's zegeningen te zijn in elke situatie—of het nu in vreugde of verdriet is, in gemak of in moeite. Als een persoon wil dat Allah zijn steun is in tijden van verdriet, moet hij zich ook tot Allah wenden in tijden van geluk en voorspoed. Om Hem onze ware Beschermers te maken, moeten we ons voortdurend voor Hem nederig tonen. Wie naar Allah loopt, rent Allah naar hem toe. Daarom, blijf Zijn toegewijde dienaren in zowel moeilijkheden als gemakken. Wees onder degenen die Zijn roep met heel hun hart beantwoorden. Wanneer een echte verbinding met Hem is gevestigd, zal Hij zelfs het lot veranderen.

Betrek jezelf veelvuldig in Istighfar (het vragen om vergeving)—het is je schild. Allah Zelf heeft gezegd dat Hij degenen die om vergeving vragen niet straft. Allah is de Meest Bescheiden, Meest Genadige en Meest Vriendelijke—wanneer een dienaar beide handen voor Hem opsteekt in smeekbede, schaamt

Hij zich om ze leeg en onbeantwoord terug te geven. Dit betekent dat een gebed dat met oprechtheid is gedaan nooit wordt afgewezen. Vraag om vergeving voor eerdere zonden en vraag om kracht om toekomstige zonden te vermijden. Maak vervolgens elke moeite om op het rechte pad te blijven.

Er wordt overgeleverd dat de Heilige Profeet (sa) zelden een bijeenkomst verliet zonder de volgende smeekbede voor zijn metgezellen uit te spreken:

"O Allah! Schenk ons een vrees voor U die een barrière vormt tussen ons en ongehoorzaamheid aan U. Geef ons een gehoorzaamheid aan U die ons naar het Paradijs leidt. Zegen ons met een zekerheid van geloof die de beproevingen van deze wereld voor ons gemakkelijk maakt."

"O Allah! Maak ons in staat om het beste gebruik te maken van ons gehoor, ons zicht en onze kracht gedurende ons hele leven. Maak ons erfgenamen van goedheid. Neem vergelding van degenen die ons onderdrukken. Help ons tegen degenen die vijandigheid jegens ons dragen."

"Stel ons niet op de proef in verband met ons geloof. Maak de wereld niet onze grootste bezorgdheid of de omvang van onze kennis—laat ons begrip verder gaan dan alleen wereldse zaken. En leg ons geen heerser op die geen genade en vriendelijkheid jegens ons heeft."

Gezien de moeilijkheden die momenteel in verschillende landen worden ervaren, moeten we tot Allah Almachtig bidden om ons te bevrijden van de onderdrukkers en vergelding van hen Zelf te nemen. Als wij ons oprecht voor Allah buigen, zal Hij, onze Beschermmer, ons zeker helpen.

Laten we van deze Ramadan een maand van verhoorde gebeden maken. We zouden moeten streven om zuivere veranderingen in onszelf teweeg te brengen, waardoor deze Ramadan een onderdeel wordt van het creëren van blijvende, positieve transformaties in ons leven.

Moge Allah Almachtig ons de mogelijkheid schenken om dit te doen. Ameen.