



Samenvatting vrijdagpreek 17 Januari 2025

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de voortzetting van de vermelding van het leven van de Heilige Profeet (sa) sprak Huzoor Anwar (aa) over de expeditie geleid door Abdullah bin Rawaha. Na de dood van Abu Rafe werd Usayr bin Rizam aangesteld als hun leider. Hij sloot zich aan bij de Banu Ghatafan en plande een aanval tegen de Heilige Profeet (sa), waarbij hij andere stammen opriep om deel te nemen aan deze aanval. Toen de Heilige Profeet (sa) van deze ontwikkelingen hoorde, stuurde hij Hazrat Abdullah bin Rawaha samen met drie metgezellen om op geheime wijze informatie te verzamelen over de situatie en verslag uit te brengen.

De Heilige Profeet (sa) stuurde Hazrat Abdullah bin Rawaha samen met dertig metgezellen richting Khyber, met de bedoeling vrede en geloof te vestigen door middel van een overeenkomst. Aanvankelijk werd een vredesverdrag bereikt tussen de partijen. Usayr werd uitgenodigd om naar Medina te komen om het vredesverdrag te formaliseren en hem werd verteld dat het mogelijk was dat Muhammad (sa) hem als leider van Khyber zou aanstellen. Hij stemde in met dit voorstel. Later keerden de Joden zich echter tegen zijn besluit, maar Usayr bleef bereid om mee te werken. Op weg naar Medina veranderden echter zijn bedoelingen, wat leidde tot een conflict tussen de twee partijen. Zwaarden werden getrokken, en hoewel de moslims verwondingen opliepen, bleven ze allemaal in leven, terwijl alle Joden werden gedood.

De expeditie van Amr bin Umayyah Zamri werd in het 6e jaar van de Hijra gestuurd naar Abu Sufyan. Na de nederlaag in de Slag van Ahzab begon Abu Sufyan de Quraysh aan te sporen om in het geheim de Heilige Profeet (sa) te vermoorden. Hij stuurde een man naar Medina met de bedoeling de Heilige Profeet (sa) te doden. De Heilige Profeet (sa) herkende hem echter en merkte op: "Dit man heeft zeker bedrog in gedachten." De man ging verder om aan te vallen, maar Hazrat Usaid bin Khudair greep hem vast, waardoor zijn dolk viel. Later, toen hem veiligheid werd verleend, onthulde de man het hele voorval. De Heilige Profeet (sa) toonde genade en vergaf hem, waarop de man Islam omarmde. Na enige tijd in Medina verbleven te hebben, vertrok hij uiteindelijk.

Hierna stuurde de Heilige Profeet (sa) Amr bin Umayyah Zamri en Salamah bin Aslamah met de missie om Abu Sufyan te vermoorden. Bij aankomst in Mekka

verrichtten zij de Umrah. Gedurende deze tijd herkende Muawiyah bin Sufyan Amr bin Umayyah. De mensen van Mekka, angstig, begonnen naar deze moslims te zoeken. De twee metgezellen vluchtten naar de bergen, waar ze de nacht doorbrachten. De volgende dag kwam een Qurayshi nabij hun schuilplaats, en Amr doodde hem. De mensen van Mekka bleven naar hen zoeken. Amr stuurde zijn metgezel vooruit, terwijl hij zelf zich verstopte en zijn weg naar Medina begon terug te keren. Onderweg ontmoette hij twee spionnen uit Mekka. Hij doodde er één en ving de ander, die hij naar Medina bracht. De rest van het verhaal zal, Insha'Allah, later worden voortgezet.

Bid voor de situatie in Pakistan. De administratie en de regering daar zijn marionetten in de handen van extremistische geleerden. De moskee in Daska is gesloopt. Moge Allah de onderdrukkers ter verantwoording roepen en hun plannen tegen hen keren.

Bid ook voor Palestina. De bedrieglijke machten zijn niet te vertrouwen; ze zeggen het één en doen het ander. Moge Allah de moslimgemeenschap wijsheid schenken. Ameen.

Vermelding van een aantal overleden leden en hun deugden:

1. Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, die als Nazir Diwan in Rabwah diende, wijdde zijn leven aan de dienst in 1982. Hij bekleedde verschillende posities in de Jama'at en benadrukte voortdurend het belang van een sterke verbondenheid met Khilafat.
2. Muhammad Munir Adelvi Sahib uit Qatar was een actieve zendeling. Hij legde de Bai'at af in 1984 en vertaalde programma's zoals Liqaa Ma'al Arab en anderen. Hoewel hij later lid werd van de Jama'at, verrichtte hij belangrijk werk, waaronder het dienen als Secretaris Tarbiyyat & Tabligh in Syrië. Hij schreef bijna tien boeken en vertaalde talrijke publicaties van de Jama'at in het Arabisch.
3. Abdul Bari Tariq Sahib uit Rabwah was verantwoordelijk voor de computerafdeling in Rabwah. Hij wijdde zijn leven aan de dienst tijdens de Vierde Khilafat en digitaliseerde alle kantoren. Hij vervulde de verantwoordelijkheden van zijn levenswijding met uitmuntendheid.

Moge Allah genade en vergiffenis schenken aan de overledenen en geduld en kracht geven aan hun families. Ameen.