



Samenvatting vrijdagpreek 18 Oktober 2024

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige preek sprak Huzoor-e-Anwar (aba) over het feit dat morgen de Jama'at Ahmadiyya VK een programma zal organiseren ter gelegenheid van de 100^{ste} verjaardag van de Fazl Moskee in Londen, waaraan ook niet-Ahmadi gasten zullen mogen deelnemen. Hij benadrukte het opmerkelijke punt dat, hoewel de Jama'at vaak wordt bestempeld als een "Brits gezinde" beweging, zij de eerste moskee in een christelijk land heeft opgericht en zich heeft verzet tegen het christendom. De Fazl Moskee is inderdaad de eerste moskee in Londen. Hoewel er nu andere moskeeën zijn, zijn sommige onder hen met overheidsgeld gebouwd. De Jama'at Ahmadiyya onderscheidt zich doordat haar moskeeën gefinancierd worden door de bijdragen van haar leden.

De ware waarde van het bouwen van moskeeën of het organiseren van programma's wordt pas ingezien als we ons inzetten om deze moskeeën te vullen met aanbidders en ons geestelijk te transformeren. Het is niet voldoende om alleen moskeeën te bouwen; het echte doel wordt bereikt wanneer we deze ruimtes gebruiken voor aanbidding, zelfverbetering en het vervullen van onze plichten jegens Allah.

De Beloofde Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), zegt hierover: "We geloven zeker in de profetie van de zon die vanuit het Westen opkomt, maar wat mij in een visie is getoond, is dat dit betekent dat de westerse landen, die lang in de duisternis van ongelof en dwaling zijn gehuld, verlicht zullen worden door het licht van de waarheid en een deel van de islam zullen ontvangen. In mijn visie zag ik mezelf op een preekstoel in Londen staan, waar ik een krachtige en goed onderbouwde toespraak in het Engels hield, waarin ik de waarheid van de islam verkondigde. Daarna zag ik dat ik veel vogels ving die op kleine bomen zaten. Hun kleur was wit en misschien waren ze zo groot als een patrijs. Ik interpreteerde deze visie als zijnde, hoewel ik hen misschien niet persoonlijk bereik, mijn geschriften onder deze mensen zullen verspreiden en veel rechtvaardige Engelsen door de waarheid zullen worden aangetrokken."

Tot nu toe hebben westerse naties weinig verbinding gehad met religieuze waarheden. Het lijkt alsof God de wijsheid van het geloof volledig aan Azië heeft gegeven, en de wijsheid van de wereld aan Europa en Amerika. De keten van

profeten is altijd beperkt gebleven tot Azië, en de hoogste niveaus van spirituele uitmuntendheid zijn ook aan deze mensen gegeven. Nu wenst God zijn genade over deze mensen in het Westen te laten neerdalen.

Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib ging aanvankelijk naar Khawaja Kamal-ud-Din Sahib, maar distantieerde zich later toen Khawaja Sahib de bai'at aan de Khilafat niet aanvaardde. Hij gaf lezingen om de boodschap van de islam over te brengen. Na hem kwam Qazi Sahib, en in 1919 werden Chaudhry Fateh Muhammad Sial Sahib en Nayyar Sahib naar Londen gestuurd. In 1920 werd grond aangekocht voor de Fazl Moskee in Londen, en daarna werd een campagne gestart om geld in te zamelen voor de bouw.

In 1924, tijdens de Wembley Tentoonstelling in Londen, hadden de organisatoren het idee om verschillende religies te presenteren en nodigden vertegenwoordigers van verschillende geloven uit. Toen Maulvi Sahib hierover hoorde, informeerde hij Hazrat Musleh Maud (ra), die vervolgens een uitgebreid stuk over dit onderwerp schreef. Hazrat Musleh Maud (ra) reisde met een groep metgezellen en arriveerde op 22 augustus 1924 in Londen. Onder zijn metgezellen waren Sir Zafarullah Khan en Mirza Sharif Ahmad Sahib.

Na verschillende Tabligh-programma's werd de eerste steen van de Fazl Moskee in Londen gelegd. Er waren verschillende obstakels bij de bouw, maar door de genade van God werd alles op de beste manier geregeld. Na de oorlog daalde de waarde van het Britse pond, en Hazrat Musleh Maud (ra) maakte van deze kans gebruik door de gemeenschap aan te moedigen geld naar Engeland te sturen. Hij vroeg om de inzameling van dertigduizend roepies aan donaties. Op de eerste dag werden zesduizend roepies ingezameld, en alleen al vanuit Qadian werden bijna twaalfduizend roepies opgehaald. Vervolgens deed Hazrat Musleh Maud (ra) een oproep aan de Jama'ats in het buitenland met de het verzoek om meer mensen aan deze nobele zaak te laten deelnemen. Binnen een week werden ongeveer tweeënvijftigduizend roepies ingezameld en naar Engeland verstuurd.

Op een zondag in oktober 1924 werd de eerste steen van de Fazl Moskee in Londen gelegd. Uitnodigingskaarten werden naar verschillende personen gestuurd. , Vertegenwoordigers uit verschillende landen woonden de ceremonie bij. Na de recitatie van de Heilige Qur'an hield Hazrat Musleh Maud (ra) een toespraak, waarin hij het belang van verdraagzaamheid en begrip benadrukte en stelde dat een moskee het huis van Allah is, waar niemand recht op heeft behalve Allah zelf. Hij herinnerde iedereen eraan dat niemand een ander kan beletten om in het huis van God te bidden, omdat Hij de God van allen is. Met deze geest van eenheid en toewijding aan Allah werd de fundering van de Fazl Moskee gelegd.

In lijn met deze principes werd er een gebed geschreven bij de fundering, dat nog steeds op de muur van de moskee prijkt.

Aanvankelijk werd verwacht dat koning Faisal de moskee zou inaugureren, maar vanwege reacties van bepaalde moslims, werd hij belemmerd. In plaats daarvan wijdde Sheikh Abdul Qadir, ondanks een niet-Ahmadi moslim zijnde die toch geloofde in het dienen van de islam door boven verschillen uit te stijgen, de moskee in. In deze tijd, waarin mensen God vergeten, is het onze verantwoordelijkheid om te streven naar ware aanbidders van de Ene God. We moeten de mensen om ons heen en toekomstige generaties benadrukken dat het ware leven en ons voortbestaan liggen in de aanbedding van de Almachtige God, het vervullen van de rechten van Zijn schepping en het volgen van Zijn geboden. Alleen dan kunnen we de wereld transformeren tot een plek van vrede. Wanneer wij, als moslims, de islam omarmen als een religie van vrede, verzoening en beschaving, wordt het onze plicht om deze boodschap de wereld in te dragen. Dit is de enige garantie voor het voortbestaan van de mensheid.

Moge Allah ons de mogelijkheid geven om de rechten van elke moskee te vervullen, de rechten van onze aanbedding te eerbiedigen en Zijn boodschap aan de mensen te verspreiden. We moeten de verantwoordelijkheid op ons nemen om de islam te verspreiden en streven om de ware moslims te worden voor wie God de Heilige Profeet Mohammed (sa) heeft gezonden. In deze tijd heeft Hij ook de Beloofde Messias (as) gestuurd, de ware dienaar van de Heilige Profeet (sa), om de tweede fase van de islam te vernieuwen. Moge de banier van de islam en de eenheid van God hoog worden geheven in de wereld, en moge het rijk van de vrede worden gevestigd onder de vlag van de Heilige Profeet (sa). Moge Allah ons allen de kracht geven om dit te bereiken. Ameen.