



## **Samenvatting vrijdagpreek 23 Augustus 2024**

### **Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)**

In de vorige vrijdagpreek zei Huzoor-e-Anwar (aba): "Alhamdulillah, de jaarlijkse bijeenkomst in Duitsland begint vandaag. Vanwege het advies van de artsen moest het plan om naar Duitsland te reizen op het laatste moment worden geannuleerd. Insha'Allah, met de genade van Allah, zal ik van hieruit deelnemen aan de bijeenkomst. Moge Allah de bijeenkomst op elke manier zegenen en iedereen in staat stellen ten volle te profiteren van alle programma's. Ameen."

Omdat de bijeenkomst dit keer in een open ruimte wordt gehouden, kunnen zowel de organisatie als de deelnemers tegen enkele moeilijkheden aanlopen. Er zijn gevoelige punten, maar de organisatie werkt eraan om deze te verhelpen en zal dat blijven doen in de toekomst. Degenen die dienst doen, moeten werken met de geest van het dienen van de gasten van de Beloofde Messias (as), terwijl ze onder alle omstandigheden een hoog niveau van gedrag handhaven. Gasten moeten ook streven naar begrip en het doel van de bijeenkomst in gedachten houden. Vergeet nooit dat, net als andere zegeningen van God, deze bijeenkomst ook een geschenk voor ons is. We moeten hoge morele standaarden ontwikkelen en onze onderlinge relaties versterken. We moeten streven naar nabijheid tot God. Zoniet heeft het bijwonen van de bijeenkomst geen nut. Het fundamentele doel van de bijeenkomst is de morele hervorming van de mensheid, en elke Ahmadi moet dit in gedachten houden.

Het doel van Bai'at vereist ook dat de liefde voor het wereldse afneemt terwijl de liefde voor onze Heer en de Boodschapper van Allah (sa) onze harten domineert. Ditt leidt tot een staat van onthechting waarbij de reis naar het Hiernamaals niet ontmoedigend lijkt. Wereldse zegeningen mogen een Ahmadi niet afleiden van vroomheid of hem van God verwijderen. We moeten Allah dankbaar zijn en liefde voor Hem en Zijn Boodschapper (sa) in onze harten koesteren. Stel de grootheid van God in uw harten, zuiver uzelf van wereldse onzuiverheden, en houd uw tong bezig met het gedenken van God. Elke handeling moet in overeenstemming zijn met Gods welbehagen, en we moeten elke handeling vermijden die God heeft verboden.

Laten we vandaag beloven dat we zullen streven om de belofte na te komen die we hebben gemaakt aan de Beloofde Messias (as) en overeenkomstig zijn leringen en missie zullen werken om het geloof terug te brengen vanaf de Pleiaden. In plaats van het te verminderen door verstrikt te raken in wereldse zaken. We zullen altijd vasthouden aan de leringen van de Koran, en we beloven dat dit geloof en deze leringen een eeuwige deel zullen worden van ons hart en onze daden. Insha'Allah, zullen we voortdurend onze tong bezig houden met het gedenken van God, in overeenstemming met het Koranische gebod: "O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig." (Surah Al-Ahzab, 33:42). Het voordeel van het gedenken van Allah is dat als je Hem gedenkt, Hij jou zal gedenken. Zonder het volgen van de wegen van vroomheid kunnen we geen verbinding maken met het goddelijke rijk.

Zijne Heiligheid (aba) gaf aan dat hij een oproep wilde doen. De Derde Kalief (rh) had een visioen waarin een oudere man tegen

hem zei dat elke volwassene in de Gemeenschap dagelijks de Durood Sharif [gebed voor het uitspreken van zegeningen over de Heilige Profeet (sa)] moet reciteren: SubhanAllahi wa bi Hamdihi SubhanAllahil Azeem Allahumma Salle ala Muhammadin wa aali Muhammad (Heilig is Allah en waardig om geprezen te worden, Heilig is Allah de Grote, O Allah, schenk Uw zegeningen aan Muhammad en het volk van Muhammad) 200 keer. Jongeren van 15-25 jaar moeten het ten minste 100 keer reciteren, kinderen ten minste 33 keer, en ouders moeten hun jonge kinderen helpen om het minstens drie tot vier keer te reciteren. Daarna moet Astaghfirullah Rabbi Min Kulli Zanbin wa Atubu Ilaih (Ik zoek vergeving bij Allah, mijn Heer, voor al mijn zonden en keer mij tot Hem) 100 keer voorgedragen worden.

Zijne Heiligheid (aba) voegde eraan toe dat hij ook het gebed Rabbi Kullu Shay'in Khadimuka Rabbi Fahfazni Wansurni Warhamni (Mijn Heer, alles is aan U ondergeschikt; Mijn Heer, bescherm mij, help mij en heb genade met mij) wilde laten reciteren. Niet alleen in deze dagen maar ook in het algemeen. Volgens het visioen van de Derde Kalief (rh) zei de oudere man dat als deze gebeden worden gereciteerd, men beschermd zal zijn in een veilige vesting, ondoordringbaar voor Satan, gemaakt met ijzeren muren die tot aan de hemel reiken.

Zijne Heiligheid (aba) zei dat in deze tijd, waarin Satan probeert onze Gemeenschap en de wereld als geheel te schaden, de enige manier om beschermd te blijven is door het gebed. Daarom moeten we deze gebeden niet alleen tijdens de dagen van Jalsa reciteren, maar het hele jaar door. De wereld gaat richting vernietiging, en als wij niet bijdragen aan de bescherming ervan, zal er niemand overblijven om het te redden. Streef ernaar om

persoonlijke relaties te verbeteren en bevrijd uzelf van het web van persoonlijke ego's. Er moet moeite worden gedaan om de islamitische normen te volgen die zijn vastgesteld door de Beloofde Messias (as). Maak een oprechte inspanning om arrogantie te vermijden en oprechte mededogen voor de schepping te ontwikkelen. Alleen de ware leringen van de islam kunnen vrede in de wereld brengen. Bid ook veelvuldig voor de omstandigheden in de wereld. Moge Allah iedereen onder Zijn bescherming houden en ons in staat stellen te genieten van het programma van de Jalsa. Ameen."