

PERSBERICHT

Het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya moslim gemeenschap verwelkomt de uitspraak van de Canadese Premier over de vrijheid van meningsuiting.

1 November 2020 -

De Ahmadiyya moslim gemeenschap verwelkomt en apprecieert de uitspraken van de Canadese Premier, Justin Trudeau, over het belang van de vrijheid van meningsuiting met verantwoordelijkheid.

Recentelijk werd er gevraagd of de vrijheid van meningsuiting zou mogen gebruikt worden om religies of religieuze leiders belachelijk te maken, premier Trudeau antwoorde hierop:

“We zullen de vrijheid van meningsuiting altijd beschermen, maar de vrijheid van meningsuiting heeft ook grenzen. We zijn het aan onszelf verontschuldigd dat we met respect voor de medemens handelen en niet onnodig de mensen te kwetsen met wie we een samenleving en een planeet delen. We hebben bijvoorbeeld het recht niet om “vuur” te schreeuwen in een volle cinema, er zijn altijd limieten. In een pluralistische, diverse en respectvolle maatschappij zoals de onze, zijn we het aan onszelf verontschuldigd dat we ons bewust zijn van de impact die onze woorden en daden op anderen hebben. Vooral die gemeenschappen en bevolkingen die nog altijd een veel discriminatie meemaken.”

De Ahmadiyya moslim gemeenschap looft Premier Trudeau voor de moed om dit standpunt in te nemen in verdediging van de mensen die religie heilig vinden.

Als antwoord op premier Trudeau zijn uitspraak verklaart het wereldwijde hoofd van de Ahmadiyya moslim gemeenschap, zijne heiligheid, HazratMirzaMasroorAhmad dat:

“I waardeer de uitspraken van de Canadese premier over de nood voor bepaalde limieten om je mening te uiten. Ik geloof dat dit de juiste manier is om te zorgen voor vrede en harmonie in de maatschappij. Zeker, ik heb altijd mijn geloof behouden, op basis van mijn religie, dat het fout is om onnodige de religieuze gevoelens van mensen de kwetsen. Zij het Christenen, Joden, Hindoes, Moslims of de volgers van eender welk ander geloof.”

Verder stelt HazratMirzaMasroorAhmad dat:

“Ik heb het al vaker gezegd dat wanneer de religieuze gevoelens van miljoenen moslims gekwetst worden, dit natuurlijk tot wrevel binnenin de moslim gemeenschap zou zorgen. Meest betreurenswaardig, toont de recente geschiedenis aan dat er altijd een kleine minderheid van zogenaamde moslims, die wreed de leer van de Islam overtreden en op zeer extreme wijze reageren, zoals we onlangs in Frankrijk gezien hebben. Dit moedigt hen aan die koste was kost de vrijheid van meningsuiting willen en zo blijft de vicieuze cirkel van vijandigheid doorgaan en zo vergroot de kloof tussen moslims en de rest van de maatschappij. Dus hebben we niet enkel nood aan wereldleiders om het geweld te veroordelen maar ook dat onze vrijheid en rechten niet zouden moeten gebruikt worden om onnodig mensen te provoceren. In dit verband, betuig ik mijn dank aan meneer Trudeau en ik bid dat andere wereldleiders ook het belang van een samenhangende maatschappij erkennen, waarin de gevoelens van mensen van alle religies beschermd zijn.”

Eindepersbericht