

Wie is Allah?

“Luister, Zij die kunnen, naar wat God van jullie verlangt. En wat Hij verlangt is slechts dat jullie zich uitsluitend tot Hem richten en dat jullie Hem geen partners associëren, noch in de hemelen noch op aarde. Onze God is de God Die nu leeft net zoals Hij vroeger leefde. Hij spreekt tot ons net zoals Hij vroeger sprak tot ons. En Hij luistert net zoals Hij vroeger luisterde. Het is een verkeerde opvatting dat in deze tijden, Hij hoort maar niet spreekt. Want Hij hoort en spreekt ook tot ons. Al Zijn attributen zijn onveranderlijk en eeuwigdurend. Geen enkele van Zijn attributen zijn onbesuisd en noch zullen ze het ooit zijn. Hij is Diegene zonder enige medewerker Die geen zoon noch echtgenote heeft. Hij alleen is ongeëvenaard en niemand is zoals Hij. En Hij is Diegene dat uniek is omdat geen enkele van Zijn attributen uitsluitend behoren tot iemand buiten Hemzelf. Hij is Diegene die geen gelijke heeft. Hij is Diegene die Zijn attributen met geen enkele andere deelt dan Hemzelf. En Hij is Diegene Wiens vermogendheden niet minder zijn dan perfect.

Hij is nabij alhoewel Hij ver is en Hij is ver alhoewel Hij nabij is.

Hij kan zichzelf onthullen tot Ahl-e-Kashf in verpersoonlijking maar Hij heeft noch lichaam noch vorm. Hij is boven alles maar er kan niet gezegd worden dat iets onder Hem is. Hij is op ‘Arsh maar er kan niet gezegd worden dat Hij niet op aarde is. Hij is de totale som van alle attributen en Hij is de manifestatie van alle ware lof. Hij is de bron van al wat goed is en omvat alle macht en Hij is de bron van alle weldadigheid. Hij is het naar Wie alles terugkeert. Hij is de Heer van alle koninkrijken. Hij bezit alle perfecties en Hij is vrij van alle tekortkomingen, onvolkomenheden en zwaktes. Het is Zijn enige voorrecht dat zij die tot de aarde behoren en zij die tot de hemelen behoren, Hem moeten aanbidden.

Voor zover het Hem betreft, is niets onmogelijk voor Hem. Alle zielen en hun vermogendheden en alle partikels en hun vermogendheden komen voort uit Zijn schepping en behoren Hem toe. Niets komt tot stand zonder Zijn wil. En wat Hem

betreft, Hij openbaart zich door Zijn bevoegdheden, Zijn allemachtigheid en Zijn tekenen. We kunnen Hem enkel bereiken door Hem. Hij onthult Zijn Wezen steeds aan de rechtvaardigen en toont hen zijn Allemachtigheid. Dit is de enige manier waarmee Hij kan worden herkend en het is de enige weg die Hij verkiest. Hij ziet zonder fysische ogen en hoort zonder fysische oren en spreekt zonder fysische tong. Zo ook is het Zijn werk om iets tot leven te roepen uit het niets.

Bijvoorbeeld, in de visies van de droom ziet men hoe Hij een wereld schept zonder materie en toont Hij ons een sterveling en een onbestaand wezen als waarachtig bestaand. Aldus zijn Zijn bevoegdheden. Onwetend is hij die Zijn bevoegdheden ontkent. Blind is hij die geen kennis heeft van Zijn diepe en onvatbare macht. Hij kan, en doet, al hetgeen dat Hij zinnens is te doen met uitzondering van die zaken die Zijn majesteit schenden of die in tegenstrijd zijn met Zijn beloften en oordelen. Hij is uniek in Zijn Wezen, Zijn attributen, in Zijn acties en in Zijn vermogendheden. Alle deuren om Hem te bereiken zijn gesloten behalve die deur die door de Heilige Koran is geopend. En alle Profeten en alle Boeken in het verleden hebben niet langer de noodzaak om onafhankelijk te worden nagestreefd. Dit omdat Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem) hen allen omvat en hen allen omhelst. En buiten deze (de profetschap van Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem)) zijn alle wegen naar God afgesloten. Iedere en elke waarheid dat tot God leidt is hierin vervat. Noch zal een waarheid komen na deze noch is er een waarheid die er niet in vervat is. En voor deze reden zijn alle profetschappen beëindigd met Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem). En aldus heeft het moeten zijn: daar iets dat een begin heeft ook een eind moet hebben. Maar de profetschap van Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem) is in zijn intrinsieke weldadigheid niet ontoereikend. Het is eerder zo dat zijn weldadigheid veruit de weldadigheden van andere profeten overtreft. De leer van Mohammad (vrede en zegeningen zij met hem) volgen is de kortste weg dat iemand kan volgen om God te bereiken. Gehoorzaamheid getuigen tegenoverstaande zijn leer levert grotere gaven van Goddelijke liefde en Goddelijke omgang dan ooit tevoren.