

## Samenvatting Vrijdagspreek 31 Maart 2017

**Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Maseeh Al-Khamis (aba)**

Na *Tashahhad*, *Ta'awwaz* en recitatie van Surah al Fateha zei Huzur-e-anwar dat er geen mens op aarde vrij van gebreken is. Het is Allah, 'Al-Sattar' die onze zwakheden verbergt. Als Hij dat niet zou doen, dan zou de mens niet in staat zijn om elkaar te confronteren. Dus Allah Heeft ons Geboden om '*astaghfar*' (bidden voor vergiffenis) te doen zodat Hij ons Beschermt tegen blootstelling. '*Ghafara*' en '*Satara*' betekenen bedekken en verbergen.

De Beloofde Messias a.s. zegt dat de God die de Islam heeft verkozen, vriendelijk, barmhartig en verdraagzaam is. Allah vergeeft degene die ernstig om vergiffenis smeekt. Als iemand een andere persoon een fout ziet plegen dan zal hij hem voor altijd als zondenaar beschouwen, zelfs nadat hij dit leven heeft verlaten . Maar Allah Vergeeft de mens zelfs na een duizendtal zwakheden.

Huzur-e-anwar heeft gezegd dat wij dit in gedachten moeten houden en niet moeten zoeken naar andermans gebreken en door Allah's eigenschap van vergevingsgezindheid, andermans gebreken moeten verbergen. De mens voelt zich beledigt wanneer iemand over zijn gebreken wordt gesproken maar denkt niet na wanneer over de gebreken van anderen wordt gessproken. De Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd, wens voor anderen hetgeen je voor jezelf wenst. Daarom moeten we '*Astaghfar*' doen als wij de zwakheden van anderen zien, uit vrees dat onze eigen zwakheden aan de wereld worden blootgesteld.

De Heilige Profeet (vzmh) zei dat Allah op de Dag des Oordeels de persoon zal beschermen die zijn moslim broeder beschermt. Hij zei, sommige mensen beweren, als je andermans fout niet opmerkt, hoe zal hij ze dan verbeteren?

Men moet onthouden dat als de Djamaat geschaadt wordt, de desbetreffende moeten verwittigd worden zodat het kan rechtgezet worden. Maar dit mag in geen geval gebeuren met spot en belediging als doel. De verantwoordelijken voor de spituele verzorging en training van de Djamaat moeten hieraan in het bijzonder aandacht besteden. Huzur-e-anwar verwees naar een aantal Hadiths en zei dat De Heilige Profeet (vzmh) moslims heeft geboden om de tekortkomingen van hun moslim broeders te verbergen. Allah belooft hiervoor een grote beloning op de Dag des Oordeels.

Huzur-e-anwar verklaarde dat als wij met Allah's eigenschap van verborgenheid, '*Al Satara*', gezegend willen worden, dan moeten we zelf ook de zwakheden van

anderen verbergen. We moeten altijd kijken naar onze eigen tekortkomingen en zichzelf steeds herevalueren. Maar (als) iemand een andere over zijn tekortkoming vertelt, dan wordt dit een ware deugd.

De Beloofde Messias a.s. heeft ons aangeraden dat wij de persoon in kwestie heimelijk moeten informeren over zijn tekortkoming en als hij hieraan niets verandert, dan moeten we voor hem bidden. Als beide methodes niet slagen, dan moet men overwegen dat het misschien Allah's decreet is. Als Allah hem heeft aanvaardt, is het niet nodig dat we overdreven gepassioneerd worden. Huzur-e-anwar zei dat de eedaflegging ("Bai'at" doen) en de Djamaat toetreden, een teken is dat Allah hem heeft aanvaardt. We moeten daarna onze nieuwsgierigheid in toom houden. Huzur zei dat we een Djamaat moeten worden van mensen die aardig voor elkaar zijn en elkaar beschermen en afschermen. Enkel als we ons zo gedragen, kunnen wij de ware Djamaat worden waarna de Beloofde Messias a.s. verlangde. Moge Allah ons in staat stellen om recipiënten te worden van Zijn plezier en goedkeuring.

Op het einde leidde Huzur-e-anwar de gebed in afwezigheid voor een advocaat, m.n. Malik Saleem Latif sahib (Shaheed), voorzitter van de Nankana Djamaat die werd doodgeschoten door een vijand van de Djamaat en een martelaarsdood stierf in Pakistan.

*Inna lillah-e-wa-Inna elaihe Rajeoun.*