

### Samenvatting Vrijdagspreek, 25 Februari 2017

Huzur-e-anwar wierp licht op de toestand in de wereld. Hij stelde dat er vandaag overal ter wereld geschillen en rellen zijn en dat men Moslims verantwoordelijk achten voor de slechte situatie. Hierdoor wordt een verkeerde beeld van de Islam getoond aan de wereld. Tot op een zekere niveau bevat deze beschuldiging een kern van waarheid omdat de Islam door Moslims zelfs en hypocrieten beschadigt wordt. Djamaat-e-Ahmadiyyah wordt hierdoor ook geconfronteerd met vijandigheid en niet alleen in Europa maar ook in andere Moslimlanden worden ze geconfronteerd met oppositie. Er is in Pakistan een brute wet hierover maar we zien het ook in o.a. Algiers. Momenteel zijn er daar 16 Ahmadi's in de gevangenis.

Onder deze omstandigheden trekt Huzur-e-anwar de aandacht van de Ahmadi's naar hun verantwoordelijkheden en zei dat de Djamaat noch wereldlijke koninkrijken noch rijkdom nastreeft. Djamaat kent alleen liefdadigheid en Astaghfar (smeken om vergiffenis) waardoor men onder de beschutting van God komt. In verband met liefdadigheid en Astaghfar zei Huzur-e-anwar, dat wanneer Allah Zegt dat Hij Astaghfar aanvaardt, betekent dit dat men aandacht moet besteden aan Astaghfar en ook Tauba doen zodat, "Ik uw moeilijkheden en onrust kan verwijderen en jou dichter tot Mij brengen en al uw zonden vergeven en medelijden hebben met jou en jou toestaan om Mijn ware volgeling te worden." Wanneer een persoon bidt met oog op zijn tekortkomingen en fouten, wordt zijn hart met emoties gevuld, en de resultaat hiervan is dat Allah luistert naar de gebeden.

Huzur-e-anwar zegt dat alle religies het allemaal over eens zijn dat liefdadigheid ongelukken voorkomt. 124000 profeten zijn het eens dat liefdadigheid en gebed kwalen verbannen. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei dat liefdadigheid God's woede koelt en een ongelukkige dood voorkomt. Liefdadigheid is afgeleid van het woord Waarheid en wanneer iemand vrijwillig liefdadig is, wordt er een band van waarachtigheid gelegd met God en het hart wordt teder door het gebed. Als zowel waarheid als gebed aanwezig zijn, zal het een succesvolle genezing zijn. Zonde is een worm en kan alleen door Astaghfar genezen worden. Astaghfar is ook gebed. Wat is Astaghfar? Het redt de mens niet alleen van de nadelige gevolgen van zonden die men pleegt maar redt ook van zonden die men in de toekomst zal plegen.

Huzur-e-anwar zegt: dit is een tijd van grote vrees. Blijf smeken om vergiffenis en Astaghfar doen. Wees attent voor uw eigen geweten. Mensen van elke religie geloven dat liefdadigheid op voorhand dreigende gevaren en problemen voorkomt maar eens ze jou overkomen, is er niets die de nadelige gevolgen kan tegenhouden. Dus doe nu Astaghfar zodat jouw beurt niet komt. God is ontevreden en de mens gaat door zijn eigen toedoen naar een ramp toe die zijn eigen schepping gaat zijn.

Huzur-e-anwar zei dat Allah twee namen heeft in de Koran: “*Al-Haii*” degene die “leeft en anderen in leven houdt” betekent en “*Al-Qayum*” die “er altijd is geweest en degene die anderen ook bestaand houdt” betekent.

“*Al-Haii*” verlangt dat Hij aanbeden wordt. *Al-Qayum*” verlangt dat mensen Zijn hulp zoeken. Dus Allah heeft zijn schepping in steek niet gelaten. Een voorbeeld : een gebouw gaat niet uit elkaar vallen ook als haar bouwer sterft, ze blijft staan. De mens heeft God in elke toestand en situatie nodig. Dus de noodzaak om Astaghfar blijft ook. De persoon die de noodzaak voor Astaghfar niet begrijpt is een respectloze scepticus.

Moge Allah ons in staat stellen om in alle vroomheid neer te buigen voor Hem en de ware betekenis van het gebed te begrijpen, om voor Zijn vergiffenis te smeken voor onze eerder begane zonden, zich te onthouden van zonde in de toekomst en liefdadig op te treden om zodoende ongelukken te voorkomen. Hierdoor krijgt men ook Allah's goedkeuring. Moge God ons altijd beschermen van vijanden en hun aanvallen terug tot hen te keren. Moge wij gerekend worden tot degene die God vrezen en moge wij de ontvangers zijn van de gebeden van De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en de Beloofde Messias a.s. Amin.