

Uitdagende ontmoetingen tussen christenen en moslims

[Bisdom Brugge](#)

Zowel in Oostende als in Kortrijk vonden rond Kerstmis sterke ontmoetingen tussen moslims en christenen plaats. Een klein verslag.

Opmerkelijke gasten tijdens de kerstviering in de *Oostendse Hazegraskapel*. Muhammad Mazhar, imam van de Ahmadiyya moslim gemeenschap, kwam met een bijzondere boodschap: "Ik ben hierheen gezonden door mijn gemeenschap om een boodschap van Kerst- en nieuwjaarswensen met u te delen. Ons moto luidt: liefde voor iedereen, haat voor niemand."

De imam bracht bloemen mee om de christenen een goede Kerst toe te wensen. Hij voegde er nog aan toe: "Volgens de waarachtige leer van de Islam is het de verantwoordelijkheid van de mensen om het leven en de integriteit van anderen te respecteren en te beschermen zonder onderscheid te maken tussen elkaars afkomst, huidskleur, religie en nationaliteit. Het is niet toegestaan voor een moslim om een ander persoon schade te berokken door middel van zijn handen of tong. In feite laat geen enkele religie het doden van een ander individu toe. Dit geldt voor zowel het christendom als het jodendom, het boeddhisme en de islam. Vandaag sta ik hier met bloemen als geschenk, en daarnaast een liefde- en vreedevolle boodschap van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: liefde voor iedereen, haat voor niemand."

In *Kortrijk* was er op tweede kerstdag een ontmoeting tussen moslims en christenen. Samen stonden ze stil bij de betekenis van het kerstgebeuren. Ook de Koran immers schrijft over de geboorte van Jezus, bij hen gekend als de profeet Isa. Focus WTV maakte een verslag.



moslims geven bloemen tijdens Kerstviering © Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Gepubliceerd op dinsdag 3 januari 2017 - 11:31