

Samenvatting NL vrijdagpreek 2 dec 2016.

(bron : Wakil A'la, Tehrik e Jadid Anjuman Ahmadiyya Pakistan)

H1 : Ons succes ligt in het maken van een eigen vonnis volgens de richtlijnen van God en niet door de Kalief te dwingen beslissingen te nemen volgens onze ego's.

H2: Tegen ambtenaren van de Jamaat rapporteren zonder zichzelf in vraag te stellen is tegen de voorschriften van de Koran.

H3 : Herinnering van Sajid Mahmood van Karachi, Sheikh Abdul Qadir Sahib van Qadian en Tanveer Ahmad Loon Sahib van Kashmir.

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis gaf de vrijdagpreek op 2 december in de Baitul Futuh moskee te Londen en werd in verschillende talen live uitgezonden op MTA.

Huzur vermeldde dat sommige mensen klagen over ambtenaren of andere mensen van de Jamaat en eisen voor een onmiddellijke actie, juist het imago van de Jamaat besmeuren. Maar heel dikwijls, blijven de mensen die een klacht willen indienen anoniem en geven ze hun naam niet op, of geven zelf verkeerde namen en adressen waardoor hun klachten aldus niet in rekening kunnen worden genomen.

Huzur zei dat vooral in Pakistan en India het de gewoonte is om anoniem klachten in te dienen en dus helemaal niet nieuw is, waardoor dit heel dikwijls in het verleden ook is gebeurd. Ter gelegenheid van een preek door Hazrat Musleh Mou'ud (ra) betreffende dit onderwerp zei hij dat deze mensen ofwel leugenaars ofwel hypocrieten zijn. Indien ze echt waarschijnlijk en moedig waren dan zouden ze met niets inzitten. Terwijl zij een eed hebben afgelegd om om hun leven op te geven, hun rijkdom, tijd en eer, wanneer er echter sprake is over wat zij de eer van de Jamaat beschouwen. Dan verstoppen ze hun eigen naam, bang dat deze zou worden besmeurd. Iemand die zwaktes vertoont, kan best mogelijk ook zijn uitingen vervalsen. Allah zegt in de Koran dat wanneer je iets hoort, dan moet je eerst de zaak van dichtbij onderzoeken. Hazrat Musleh Mou'ud (ra) zei dat deze mensen die anonieme brieven schrijven, zelf schuldig zijn door het verstoppen van hun naam, alhoewel zij verwachten dat hun klachten worden aanvaard en dat de beklagden onmiddellijk worden gestraft.

Hazrat Musleh Mou'ud (ra) zei dat *Fasiq* niet alleen "boosdoener" betekent maar vooral volgens de lexicon, iemand met een driftige bui betekent, die graag kibbelt over kleine futiele zaken, niet luistert naar anderen of samenwerkt, die de fouten van anderen vergroot en verwacht dat anderen worden gestraft op basis van hetgeen zij beweren en niet hiervoor vergeven mogen worden. Hazrat Musleh Mou'ud (ra) vermeldde een verhaal van iemand die door zijn temperament steeds een vonnis velde tegen anderen. Hazrat Musleh Mou'ud (ra) zei dat al diegenen die dergelijke anonieme klachten uiten, niet mogen vergeten dat dit tegen de Koranische

voorschriften indruist, waar de Koran zegt dat men zich eerst moet informeren over degene die een klacht formuleert. Indien we steeds actie zouden ondernemen zonder ons vooraf te informeren, dan zou de Jamaat in plaats van vooruit te gaan achteruit gaan. De juiste manier is zich te baseren op de Koranische voorschriften en de Sunnah.

Huzur zei dat sommige mensen op basis van hun achtergrond en cultuur erg streng zijn in hun opvattingen. Er is echter geen basis hiervoor. Hazrat Musleh Mou'ud (ra) illustreerde dit standpunt met een anecdoten gerelateerd aan de Beloofde Messiah (as) en Hazrat Amma Jaan. Degenen die klagen over de relatie tussen een man en een vrouw, moeten weten dat zij vier getuigen moeten kunnen aanbrengen anders heeft de Koran een straf uitgezet voor dergelijke beschuldigingen.

Huzur zei dat deze mensen de sharia breken door hun namen te verbergen, terwijl zij erop staan dat zo'n zaak of een andere tegen de sharia ingaat. Indien men een koranische wet tegen iemand wil gebruiken dan moet men het eerst op zichzelf toepassen. Soms wordt er verteld dat een bepaalde persoon een valse eed heeft afgelegd. Wanneer dit werd voorgelegd aan de Heilige Profeet (vzmh), zei hij dat men volgens Gods voorschriften moest handelen. Vergeet daarom niet dat er niet zal gehandeld worden volgens iemands eigen principes. Wanneer twee getuigen moeten worden gevonden en wanneer er vier getuigen moeten worden gevonden dan zal de zaak worden afgehandeld op een veilige manier en beoordeeld naargelang. Onze succes ligt hem in het opvolgen van Gods voorschriften. Laat ons de Kalifaat niet dwingen om beslissingen te nemen op basis van onze eigen ego's. Moge Allah de aanklagers de kennis geven dat hun klachten dienen gepaard te gaan met bewijs en hun naam moet worden vermeld en zo dus onderdeel zullen zijn van het onderzoek. Vooral wanneer zij zien dat het imago van de Jamaat wordt aangetast door bepaalde daden, dan moeten zij naar buiten komen en openlijk hierover een klacht indienen. Zo verwacht Huzur dat de ambtenaren van de Jamaat en aangeduid door de Kalief eveneens zullen handelen in alle eerlijkheid en volgens de Goddelijke voorschriften.

Op het einde van de preek, lichtte Huzur de Jamaat in over de tragische martelaarsschap van Sheik Sajid Mahmood Sahib van Karachi en het heengaan van Sheikh Abdul Qadeer Sahib Dervish Qadian en Tanveer Ahmad Loon Sahib van Kashmir en leidde de uitvaart gebeden (Salat al-Janazah) in afwezigheid na het vrijdaggebed.