

Samenvatting NL Vrijdagspreek 15 juli 2016

H1: Herinnering aan de ambtenaren van de djamaat over hun kwaliteiten en verantwoordelijkheden.

H2: Djamaat ambtenaren moeten goede voorbeelden stellen van eerlijkheid en vroomheid en hun verantwoordelijkheden uitvoeren.

H3: Als de afdeling “opleiding en verzorging” actief wordt zullen alle andere afdelingen met meer gemak kunnen functioneren. Opleiding moet thuis beginnen.

H4: Samenvatting Vrijdagspreek, gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh al-Khamis op 15 juli 2016 in Baitul Futuh, London.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-khamis gaf zijn vrijdagpreek op 15 Juli in Baitul Futuh London en deze werd live uitgezonden in verschillende talen. Huzur zei dat hij al eens in een vorige preek heeft gezegd dat dit het jaar van de verkiezingen van de djamat ambtenaren is. Verkiezingen hebben plaatsgevonden en nieuwe ambtenaren hebben hun werk aangevat. Moge Allah elk nieuwe vertegenwoordiger in staat stellen om te dienen en hun verantwoordelijkheid met volledige vermogen uit te voeren. In dienst zijn voor de djamaat moet niet als iets ordinairs beschouwd worden. Ieder van ons heeft een eed afgelegd en deze werd voor Allah afgenomen. Allah stelt dat uw verplichtingen uw beloften zijn en dat wij zeker ondervraagd zullen worden over onze beloften. Men moet voor de mensen van de djamaat een voorbeeld stellen van eerlijkheid en vroomheid enaan uw verplichtingen voldoen. Dus de Amiers en de Sadraan djamaat (gemeenschaps en eenheidsleiders) moeten voor hun bestuursorganen en de mensen van de djamaat een voorbeeldzijn. De secretaressen moeten ook voorbeeldig zijn. Als de afdeling “opleiding en verzorging” actief wordt zullen alle andere afdelingen met meer gemak functioneren. Opleiding moet thuis beginnen. Amirs, sadraan en secretaressen moeten zich vergewissen dat ook zij dezelfde regels moeten volgen die ze aan de djamaat opleggen. Als ze dit niet doen, dan is er ook geen vroomheid.

Huzur e anwar zegt dat de voornaamste doel van de mens is Allah te aanbidden. Doe je uiterste best om het gebed in gemeenschap aan te bieden. Als onze gebedsoorden bevolkt zijn, zullen er zeker mensen zijn om de djamaat op te leiden. De preek van de mens is niet-efficiënt zonder een zuiver hart en praktische kracht. Dus er mag geen ongelijkheid bestaan tussen onze daden en onze woorden. Al onze

ambtsdragers moeten zich verantwoordelijk voelen voor het gebed in gemeenschap te regelen. Huzur besprak over de kwaliteiten en verantwoordelijkheden van ambtdragers en zei dat geen ambtenaar verkozen wordt met de intentie om een ambtenaar te kiezen. De leider van een natie is ook de dienaar van een natie. Zij moeten nederig en eenvoudig zijn en de kwaliteiten van tolerantie en opoffering bezitten. Ze moeten samenwerken om andersmans probleem op te lossen zoals ze hun eigen probleem zouden oplossen. Dit heeft te maken met hartelijkheid. Huzur zei dat arrogantie een mens afstandig maakt van God en de djamaat kwetst. Hoewel de Amier van de djamaat de mogelijkheid heeft om doormiddel van regels en voorschriften het advies van zijn bestuurders af te wijzen, moet hij proberen om met hen samen te werken en harmonie te creëren. Dit recht wordt alleen toegepast in uitzonderlijke omstandigheden en in het kader van de vooruitgang van de djamaat in het algemeen. Indien de regels en voorschriften niet nagevolgd worden zullen er onrustige gevoelens ontstaan.

Huzur-e-anwar zei dateen andere kwaliteit van een ambtdrager, vriendelijkheid is. Ambtenaren moeten rekening houden met de gevoelens van hun onderdanigen en ze minnelijk behandelen en hen hun taak op een vriendelijke manier aanleren. In de tijd van Hazrat Khalifatul Maseeh de derde zou een persoon met trots hebben gezegd dat de afdeling “Financiën” goed functioneerde dankzij zijn expertise. Toen hij hierover gehoord had, benoemde Huzur een nieuwe ambtenaar in zijn plaats die totaal geen kennis bezat over financiën, maar dankzij Allah werdde djamaat toch met dergelijk welvaart gezegend als nooit eerder gezien. Dus niemand mag denken dat de djamaat werkt door hun eigen kennis en ervaring. Allah Zelf helpt doormiddel van Zijn Engelen. Huzur zei dat een ambtenaar minnelijk moet zijn en met vastberadenheid moet dienen. Wanneer hij spreekt tot zijn medeambtenaars, onderdanigen en anderen moet hij een hoge niveau van minnelijkheid tonen. Hij zei dat strengheid soms ook vereist wordt voor administratieve zaken maar dit is een extreme stap. Strengheid moet ook dienen om verbeteringen door te voeren en mensen moeten voelen dat de ambtenaar sympathiek is. Iedere ambtenaar moet zijn grenzen kennen en de regels en voorschriften bestuderen.

Huzur-e-anwar heeft gesteld dat niet voor elke afdeling een budget moet worden toegewezen. De procedures moeten in elk bestuurlijke orgaan geëvalueerd worden en als er nood is aan verandering, moet dit heroverwogen worden. Verder is het een zeer belangrijke plicht van de Amiers, Sadraan en Secretaressen om onmiddellijk te

handelen op een instructie of circulaire van Markaz (Hoofdkwartier). Het is de verantwoordelijkheid van elke 'Musi' (die een testament maakt) om een overzicht van zijn "chanda" bij te houden. De Centrale Bureau moet ook een volledige overzicht van zijn "chanda" houden en indien nodig, de Musi aan zijn plichtenherinneren. De leidinghebbende Murrabi is verantwoordelijk voor het houden van regelmatige vergaderingen met Murabbi's en als de secretaressen niet actief genoeg zijn in hun werk om mensen tot Allah te roepen (dawat ilallah), moeten de Murrabi's ze hieraan herinneren. Huzur zei dat Allah alle ambtsdragers de mogelijkheid heeft gegeven om voor 3 jaar te werken en zij moeten het als een zegening van Allah beschouwen en hun volledig vermogen ten dienste stellen. Op het einde sprak Huzur-e-anwar over het overlijden van Mohtarima Sahibzadi Tahira Siddiqah Sahiba, vrouw van Mohtaram Sahibzada Mirza Muneer Ahmed. Kleindochter van Maseeh Maoud a.s. en kondigde haar gebed in afwezigheid aan.