

## Samenvatting NL vrijdagpreek 13 mei 2016

**H1:** Inhuldiging van de Bait Mahmood moskee Zweden; zijn ware schoonheid ligt in de oprechtheid van de aanbidders.

**H2:** Waar ook onze Moskee wordt gevestigd, weet dat de basis voor de vooruitgang van onze djamaat wordt gelegd.

**H3:** Stop met geschillen en twijfels over elkaar. We moeten eenheid en harmonie voorop stellen in plaats van persoonlijke kwesties teneinde een eenheid te vormen.

**H4:** Samenvatting vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis op 13 mei 2016 te Bait Mehmood, Malmo, Zweden.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf zijn vrijdagpreek op 13 mei 2016 in Bait Mehmood, Malmo, Zweden. Deze werd live uitgezonden via MTA in verschillende talen. Voor de preek, huldigde Huzur-e-Anwar de moskee naamplaat in en hield een stille gebed. Hij reciteerde surah Touba, vers 18, en surah Alhadj vers 42, en stelde dat dankzij de hulp van God, de djamaat in Zweden een tweede moskee heeft kunnen bouwen. Dit was een zeer grote project voor dergelijke kleine gemeenschap en de vrouwen, mannen en kinderen die allen opofferingen hebben gemaakt voor dit doel, verkozen het geloof over deze wereld en stellen hierdoor een mooi voorbeeld. Hij vermeldde dat ongeveer 37 miljoen kronen werden gespendeerd, (ongeveer 3,25 miljoen ponden) voor de bouw van deze moskee met o.a. twee residentiële kamers, kantoren en een bibliotheek met inbegrip van een woonst voor de Murabbi, een keuken etc. De afwerking van de inkomsthal is nog in uitvoering. De administratie schat dat nog ongeveer 8 tot 10 miljoen kronen hiervoor zullen nodig zijn.

Vrijwilligers hebben dag en nacht gewerkt en zijn tot op heden nog steeds bezig. Moge God al diegenen belonen die fysieke en financiële opofferingen hebben gemaakt. Het gebouw is uitermate mooi en zowel de pers als de lokale bewoners prijzen de inspanningen. Huzur-e-Anwar gaf enkele voorbeelden van opofferingen gemaakt door de mensen, zowel jong als oud. Hij vermeldde tevens dat de bouwplannen reeds in 1999 van start zijn gegaan. Het is gelegen op een hoge, prominente stuk land, de belangrijkste snelweg loopt in de buurt van het gebouw en verbindt Noorwegen en Zweden met heel Europa en alle grote steden van deze twee landen met mekaar. De totale oppervlakte van het gebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 2.353 m<sup>2</sup> en omvat 5 gebouwen, met twee zalen op verschillende niveau's voor mannen en vrouwen. Elke zaal kan ongeveer 500 mensen huisvesten. 700 mensen kunnen het gebed houden in de sportzaal. Ongeveer 1.700 mensen kunnen aldus gelijktijdig bidden.

Huzur-e-Anwar zei dat het de plicht is van de djamaat om hun aantal leden te vermeerderen, misvattingen over het geloof te verduidelijken, de ware geloof te versterken, en zich dichter tot Allah en God's Eenheid brengen. Huzur-e-Anwar zei dat we de moskee in deze tijden sterk nodig hebben. Weet dat in om het even welk dorp of stad we een moskee bouwen, de basis voor de vooruitgang van de djamaat wordt gelegd. Hij zei dat harmonie en eenheid hun verdiensten hebben en chaos tot ontwijking zal leiden. We moeten aldus liefde, zorg voor elkaar, eenheid en harmonie in onszelf ontwikkelen. Ruzies, geschillen en misverstanden moeten worden genegeerd en we moeten ernaar streven om de gunsten van God te bekomen. Het doel van de gezamenlijke gebeden is eenheid te

creëren. De Beloofde Messias<sup>as</sup> zei dat ware schoonheid in de oprechtheid van de aanbidder ligt en niet in de gebouwen. Huzur-e-Anwar zei dat onze taak begint na finalisering van de moskee. We moeten nu de rechtmatige gevolgen van gebed dragen en onze dankbaarheid betuigen door veelvuldige daden van liefde en vriendelijkheid voor elkaar te tonen en onze religieuze opvoeding naar buitenstaanders tentoon te stellen. Zo moeten we een gelofte afleggen om de uiterlijke schoonheid van deze moskee om te zetten in een spirituele schoonheid.

Huzur-e-Anwar zei dat de eerste vers die hij in het begin heeft geciteerd, ons vertelt dat het bouwen van een moskee ons geloof in God aantoonst en deze wordt geperfectioneerd wanneer we onszelf vrijwaren van afgoderij en geloven in dag des oordeels. Om vroomheid te ontwikkelen is het essentieel dat men negatieve eigenschappen vermijdt en verder gaat in goedheid. Dus geloof en eerlijkheid vertonen voor Allah. Hij zei dat een rechtvaardige, de gebeden moet verrichten en eveneens proberen zijn wereldse eigendommen te zuiveren. Dit systeem van de djamaat moedigt alle welstellende leden om zekat te betalen. Hij zei dat de geloof moest gedijen ten tijde van de Beloofde Messias, hetgeen ook gebeurt is. In de tweede vers die Huzur reciteerde, heeft Allah de gezegende mensen vermeld alsook hun kwaliteiten, waaronder het verrichten van het gebed, het betalen van Zakat, het verspreiden van goed en het vermijden van kwaad. Vandaag de dag, is het enkel de Djamaat-e-Ahmadiyya dat de organisatie van een Khilafaat volgt, hetgeen hen naar alle uithoeken van de wereld brengt, moskee bouwt en hun integriteit ophoud hetgeen hen met respect en waardigheid voorziet. Zo moet elke Ahmadiyya zijn belofte nakomen om de respect en waardigheid van de geloof te vervullen. Moge Allah ons in staat stellen de moskee goed te begrijpen. Ameen.