

## Samenvatting NL Vrijdagpreek 15 april 2016

H1: Het doel van de schepping van de mens is om te bidden. Citaten van De Beloofde Messias a.s. over vreugde in de gebeden en het erkennen van Allah's Eenheid.

H2: Gebed is in essentie vleierij. We kunnen het doel van gebed bereiken door het verwerven van deze essentie.

H3: De Liefde en Grootsheden van de 'Geloof' en vreugde en gelukzaligheid bij het bidden kan alleen worden gehandhaafd door middel van een volste vertrouwen in de Eenheid van Allah.

H4: Samenvatting vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis op 15 april 2016 inde Baitul Fatooh moskee, London.

Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf zijn vrijdagpreek in Baitul Futuh, Londen, op 15 april 2016, die live op MTA werd uitgezonden in verschillende talen zoals gewoonlijk. Hij verklaard dat Allah herhaaldelijk Zijn gelovigen, rechtvaardigen, heeft opgedragen dat de gebeden verplicht zijn en de enige reden voor hun schepping, maar de mens wordt afgeleid van deze aansprakelijkheid. De Beloofde Messias a.s. waarschuwt dat mensen die de voorkeur geven aan een leven van dieren, die alleen bezig zijn met eten en slapen, God's zegeningen niet kunnen ontvangen. De 'Geloof' verordent vijf keer per dag te bidden. De Beloofde Messias a.s. heeft ons geleerd het doel en de juiste manier om te bidden en heeft onze aandacht getrokken naar dit aspect zodat we de echte waarde herkennen en schoonheid kunnen ontwikkelen in de gebeden. Hij zei dat het ongepast is om luiheid te vertonen voor de ochtendgebeden 'Fajr' als gevolg van korte nachten en/ of weer, of om de Zuhr en Asr gebeden samen te voegen als gevolg van onze dagelijkse bezigheden, of helemaal niet te bidden. De lokale bevolking moet de gebedsplaatsen in hun omgeving regelmatig trachten te bezoeken. Vooral de Jamat ambtenaren en 'waqfeen'. De Beloofde Messias a.s. zei niet alleen dat de gebeden de mens zijn doel van zijn geboorte valideren, ze vrijwaren ons tevens van ongelukken en moeilijkheden. Doe regelmatig 'Istighfar'. Mensen die minder tijd hebben als gevolg van wereldlijke zaken bevreesd zijn. 'Tahajjud' gebeden moeten speciaal worden aangeboden met enthousiasme en opwinding. De gebeden daartussen worden soms verwaarloosd door kantoorativiteiten of andere. Vergeet niet dat Allah de Vooziener is, de 'Raziq'. Gebeden dienen op tijd te worden uitgevoerd.

De Beloofde Messias a.s. legde uit dat een dronkaard constant blijft drinken totdat hij volledig verzadigd is en kan genieten van de extatische effecten. Dus een wijs persoon kan blijven bidden en proberen om een stadium te bereiken waar zijn geest volledig gefocust is op het genieten van het gebed en een verlangen ontwikkelt zoals

deze man die zijn plezier tracht te vinden in het drinken. Ik zeg waarlijk dat hij in een verheerlijking zal worden ondergedompeld als gevolg hiervan. De Beloofde Messias a.s. zei verder dat goede daden het effect van de slechte daden overwinnen, ook de gebeden die worden aangeboden in alle ernst, in de ware geest, vernietigen het kwaad. Gebed is in essentie een vleierij. We kunnen het doel van bidden bereiken door het verwerven van deze essentie. Huzur-e-Anwar beschreef de verschillende houdingen in het gebed en zei dat ze allemaal een effect hebben op onze persoon. Ons hart en ziel moeten buigen voor Allah zoals wij dat doen in de 'Ruku', 'Sajda' en 'Qyam'-posities.

De Beloofde Messias a.s. stelt dat stiptheid in het bidden absoluut noodzakelijk is. In eerste instantie richt de mens zich in de richting van Allah en geleidelijk vindt de mens diepe gelukzaligheid in het gebed. Men moet niet vergeten dat het volgen van een andere Godheid, het verbreken is van de banden met Hem. Gebed is eigenlijk het erkennen van de Eenheid van God. Wanneer een persoon berouw toont en zich herenigt met Allah, dan schenkt Hij Zijn zegeningen aan hen. Ik zeg u openlijk dat Allah talloze kwaliteiten en oneindige zegeningen telt, maar je moet een houding van liefde voor hem hebben om ze te ontvangen. Allah luistert naar onze gebeden en ondersteunt ons, als we Hem oprecht liefhebben. De Beloofde Messias a.s. stelt dat de Liefde en Grootheid van de 'Geloof' en de vreugde en gelukzaligheid bij het bidden, alleen worden gehandhaafd door het volste vertrouwen in de eenheid van Allah. Het gebed is voor de mens de meest geschikte bron om de kunst van onderwerping te leren voor zijn Schepper. Dus wees standvastig voor het ritueel van 'Namaz' (gebed) . Moge God ons in staat stellen om onze verplichtingen na te komen inzake 'Namaz' zowel in gevoel als in de geest.

Aan het eind, vermeldde Huzoor-e-Anwar over het overlijden van mevrouw Asghari Begum w / o de heer Sheikh Rehmatullah van Karachi en kondigde haar begrafenis in afwezigheid aan.