

Samenvatting NL Vrijdagpreek 25 maart 2016

H1: Het belang van van “23 Maart”, het doel en komst van de Beloofde Messias a.s. en de herinnering aan onze verantwoordelijkheden.

H2: Het doel van de komst van de Beloofde Messias a.s. was om het ware geloof te vestigen en om uitstekende voorbeelden te zijn voor Allah en de rechten van Zijn volk te vrijwaren.

H3: De Beloofde Messias heeft ons tot een levende God geïntroduceerd die luistert en antwoorden biedt voor Zijn schepping zoals Hij dit voorheendeed.

H4: Samenvatting vrijdagpreek door Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis in Baitul Futuh London op 25 Maart 2016.

Hazrat Khalifatul Masih Al Khamis leverde de vrijdagpreek op 25 maart 2015 in Baitul Futuh London. Deze werd zoals gewoonlijk in verschillende talen live uitgezonden op MTA. Hij stelde dat de dag van “23 Maart” veel betekenis inhoudt voor de Jamaat e Ahmadiyya. Allah stemde de Beloofde Messias a.s. toe om zichzelf als de ‘Masih e Maoud’ en als ‘Mehdi Maoud’ te verkondigen. Hij zei verder dat wij moeten onthouden dat het niet alleen een kwestie van plezier is om in de Beloofde Messias a.s. te geloven maar dat het ook tot onze verantwoordelijkheden behoort. Dus we moeten de verantwoordelijkheden herkennen en uitvoeren waarvoor de beloofde Messias gezonden werd. De Beloofde Messias zegt dat “Allah heeft mij aangewezen om bitterheid te elimineren die ontstaan is tussen Allah en Zijn Schepping en om een band van liefde en oprechtheid te herstellen, de wereld te verlichten met de waarheid van het geloof, spiritualiteit blootstellen die door de duisternis van de ziel overschaduwde werd. En belangrijker nog, een groenblijvende boom planten van pure geloof in de eenheid van Allah die verstoken is van elk vorm van godslastering”

Huzur e anwar zei dat wanneer de beloofde Messias zegt dat hij werd gestuurd voor dit doel, het zeer duidelijk is dat er bedoeld wordt dat zijn opvolgers zich veréénzelvigen met zijn leer en de schoonheid van de religie aan de wereld tonen. Dus is het onze voornaamste taak om onze band met Allah en Zijn Profeet (vzvAzmh) te versterken. Hiervoor gaan we onze daden als voorbeelden moeten stellen, spiritualiteit ontwikkelen, onze natuurlijke verlangens onderdrukken en de wereld tonen dat Allah de Enige en Ware God is en dat ons bestaan afhankelijk is van onze band met Hem.

Huzur e anwar zegt dat de Beloofde Messias a.s. verder stelt dat de reden van zijn komst is om de boodschap aan alle andere godsdiensten te verkondigen, dat deze godsdienst die door de Koran werd voortgebracht, de ware godsdienst is. De Beloofde Messias maant ons aan om te onthouden dat als zijn boodschap en leer op een valsheid gebaseerd zou zijn, deze volledig van van de aardbodem zou verdwijnen. Maar als het verordend werd door Allah hetgeen vaststaat, dan zal deze boodschap verder groeien en zich verspreiden ondanks alle tegenstand vanuit de hele wereld en het zal door engelen beschermd worden. Huzur e anwar zei dat wij hier zelfs 127 jaren later getuige van zijn dat Allah deze djamaat steunt en dat het door Zijn genadegroeit en welvarend is. Het is dus onze hoofdtaak om een vrome verandering te brengen in onze toestand en om te helpen de doelstellingen van de Beloofde Messias a.s. te bereiken.

De Beloofde Messias a.s. zegt dat “Ik ben door Allah aangesteld om de begraven schatten van vroomheid in de wereld te onthullen en ze te ontdoen van onzuiverheden en kritiek.” Hij zegt dat de vijanden van de ware geloof ons willen aanvallen met de pen. Het zou dus onrechtvaardig zijn om hen met het zwaard te beantwoorden in plaats van met woorden. Allah geeft niet de voorkeur aan overdrijving maar geeft voorkeur aan ware devotie en vroomheid. Huzur e anwar heeft de recente aanvallen in België sterk veroordeeld. Hij zei dat de Beloofde Messias over 4 symbolen heeft gesproken met betrekking tot zijn waarachtigheid. Als eerste, de kennis van het Arabisch, ten tweede, het verhoren van gebeden, ten derde, zijn voorspellingen, en ten vierde, de leer en kennis van de Heilige Koran. Hij zei dat deze symbolen het bewijs waren van zijn waarachtigheid. Met betrekking tot de felicitaties voor de dag van 23 Maart, zei Huzur dat dat het de taak is van de kalifaat om ééniedereactie te initiëren of te verbieden. Dus iedere persoon moet achter het schild van de Khalifa van zijn tijd staan. Als men de Kalief van zijn tijd probeert te overtreffen zal men wegglijden.

Op het einde kondigde Huzur 2 gebeden in afwezigheid aan en een in aanwezigheid.