

Vrijdagspreek 20/01/2017

Het is de plicht van missionarissen en ambtenarendragers om leden van de djamaatsleden te herinneren over het belang van het gezamenlijk gebed te doen herinneren.

Wij moeten stipt zijn worden in onze gezamenlijke gebeden en daardoor spirituele voldoening plezier en gelukzaligheid zoeken.

Elk Ahmadi man en vrouw moet stipt zijn in hun gebed. Mannen in het bijzonder, moeten streven om hun gebed in de moskeeën -en gezamenlijk aan te bieden.

Op 20 januari 2017 gaf Hazrat Khalifatul Masih V de Vrijdagspreek in Baitul Futuh, London.

Huzur-e-anwar zei: We weten allemaal dat het gebed (Salaat) voor op iedere moslim is aanbevolen is en dat er in de Heilige Koraan hierover vol vermaningen staan. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei dat Salaat de essentie is van aanbidding en dat Salaat verzaken, ons dichterbij brengt tot ontrouw en afgoderij. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei dat kinderen vermaand moeten worden om Salaat aan te bieden vanaf als ze zeven jaar oud zijn en wanneer ze tien jaar zijn kunnen de ouders, indien nodig, strenge maatregelen aanwendengebruiken om hen regelmatig het gebed te laten doenmaken in het aanbieden van Salaat.

Huzur-e-anwar zei: Kinderen horen in verschillende vergaderingen en in dit leer, over het belang van Salaat maar dit heeft geen effect op hen wanneer als ze zien dat hun ouders zelf niet stipt zijn in hun gebeden. Zulke kinderen denken dat de Geboden niet belangrijk zijn en zullen deze alle Islamitische geboden op termijn beginnen negeren. Zulke ouders blijven beroofd en beroven hun kinderen dus ook. Ouders maken vaak zorgen over materiële verlangens en de vooruitgang van hun kinderen maar hebben weinig aandacht voor hetgeene dat echt telt. De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vergeleek zei dat het gebed met zoals een buitenpost van een landsgrens die op de grens van een land staat teneinde , om het land te redden van aanvallen te redden.

Huzur-e-anwar zei dat de grootste vijanden waartegen de mens bescherming nodig heeft, zijn van de mens Satan en zonde is, waartegen hij bescherming nodig heeft. Salaat is hetgeene wat een mens beschermt. De Beloofde Messias a.s. zei dat de reden waarom dat een gezamenlijk gebed 27 keer meer beloont wordt, grotere beloning verdient is omdat het st is, is omdat het eenheid bevordert.

Huzur-e-anwar zei: Het is waar dat Salaat verplicht is voor iedereen individuele gelovige maar iedereen moet er aandacht aan bestedenvoor hebben. Maar het is de plicht van missionarissen en ambtenarendragers om de leden van de djamaatsleden te herinneren over de zegeningen van het over het belang van gezamenlijk gebed te doen herinneren. Ik benadruk dit gebod vaak in mijn preken maar het is hun taak om deze boodschap keer op keer te over te brengen. We zullen alleen ware Ahmadi's worden als we onze gebed stipt aanbieden en er spirituele plezier van uithalen.

De Beloofde Messias a.s. zei dat, net zoals een dronkaard drinkt en blijft drinken tot hij bedwelmd wordt; oOp een gelijkaardige hetzelfde manier moet een gelovige bidden en standvastig blijven bidden tot hij spirituele plezier ervaart. Huzur-e-anwar zei dat dit onze doel moet zijn en onafhankelijk van aan het feit of het goed gaat of slecht gaat, we moeten we consequent blijven in Salaat totdat we er spirituele plezier uit halen.

Huzur-e-anwar zei dat naast onze eigen persoonlijke problemen ook de algemene zorgwekkende staat van de wereld voor kwelling moet zorgen in onze harten zodat we ernstig bidden. De situatie in Pakistan is zeer verontrustend en de onderdrukking heeft een extreem niveaupunt bereikt. Daarom moet elke Ahmadi in Pakistan streven om het gebed aan te bieden die spirituele voldoening met zich meeplezier brengt.

Huzur-e-anwar zei: Ik heb onlangs een verslag gekregen van Khuddamul Ahmadiyya Pakistan die stelt dat duizenden meer Khuddam nu naar mijn Vrijdagspreken luisteren. Het aantal mensen die getal van het aantal die gezamenlijk het gebed aanbieden is echter één derde van degenen die naar de Vrijdagspreek luisteren. De vraag is, wat heeft heeft het voor nut om naar de preek te luisteren als wij onze fundamentele verplichtingen niet naleven?

Huzur-e-anwar zei: Ik benadruk het belang van gezamenlijk gebed in bijna elke tweede en derde preek. Bovendien, als we ons niet keren tot God voor bijvoorbeeldals wij in verband met de situatie van Pakistan, niet naar God toekeren, wanneer gaan wij het dan wel doen? Proberen wij God uitaan te dagen door te zeggen dat wij onszichzelf niet gaan hervormen en dat het Zijn taak is om onze omstandigheden te veranderen? In een dergelijke situatie hebben we geen recht om ons te beklagen bij tot God te klagen. God heeft nooit gezegd dat eens je in de Beloofde Messias a.s. aanvaard hebtgeloofd, dat dit jou het recht geeft jij de recht verkrijgt om te doen hetgeen wat je wilt of dat en Hij je niettemin met succes gaat belonen. Huzur-e-anwar zei dat succes niet te verwerven is door sluimer en achteloosheid.

Huzur-e-anwar zei: Wanneer wij naar de djamaat kijken, is er veel ruimte voor verbetering. In sommige djamaat's is de aanwezigheid in Moskeeën goed maar velen missen een gebed of twee. En dehet reden hiervoor is dat ambtenarendragers deze kwestie hun volledige aandacht niet geven en hun prioriteiten liggen elders.

Huzur-e-anwar zei: iedereen luistert naar mijn preken maar het is de taak van de ambtenarendragers om leden daar constant aan te doen herinneren. Als de djamaat leden ware aanbidders worden die plezier uit het gebed halen, zullen ze automatisch gemotiveerd zijn om financiële opofferingen te maken. Hierdoor zullen meerdere moeilijkheden van andere afdelingen zoals Umoor Aama en Qada' opgelost worden.

Huzur-e-anwar zei: de algemene situatie van de wereld is zodanig dat oorlog aan de horizon staat. In zo'n tijden hebben we nood aan God als's toevluchtsoord en zoals in de woorden van de Beloofde Messias a.s. het stelt, we moeten houden van de Heer des Mirakels. Een manier om dit te doen is om Salaat aana te bieden zoals bevolen teneinde en in de loop ervan spirituele plezier te puttente zoeken.

Huzur-e-anwar zei: sommigen denken dat de westerse mensen vooruit gaan rderen zonder aanbidding en wij bieden tenminste twee of drie gebeden aan. Zij moeten onthouden dat er een straf zal zijn ligt te wachten in het Hiernamaals voor degenen , op hen die God zijn vergeten en daarom moeten wij niet hun voetsporen volgevoettreden niet volgen. Als wij onszichzelf en onze kinderen willen redden moeten wij niet naar anderen hen kijken maar dehet leer van God volgen die God aan ons heeft gegeven. En het eerste wat God ons heeft geboden, is om in Hem te geloven en daarna Salaat aan te bieden.

Elke Ahmadi, man en vrouw moeten hier aandachtig voor zijnbedachtzaam voor wijzen en mannen in het bijzondere moeten streven om gezamenlijk het gebed aan te bieden. In huidige dit tijdperk heeft De Beloofde Messias het belang, methode en filosofie van het gebed volledig opgeheldert voor ons. Allah heeft ons de eer gegevenschonken om hem te aanvaarden maar als wij zijn leer niet volgen en tevreden zijn content blijven met één of twee keer per dag te bidden, heeft onze Bai'at geen waardebelang.

Op het einde van dehet preek bad Huzur-e-anwar dat Allah ons in staat stelt om regelmatig te worden in onze gebeden en dat wij alleen voor Zijn zaak en Zijn plezier bidden. Moge Allah ons spirituele plezier schenken in onze gebeden en ons de realisatie schenken dat wij alleen gered kunnen worden van de calamiteiten en beproevingen als wij ware dienaars worden van God. Moge Allah ons hiertoe in staat stellen. Amin.